



Præsentation

Jeg hedder **Karen Bunk**, er 61 år og gift med Erik Andersen. Vi har tre børn, som alle er konfirmeret i Herning Kirke. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har i 27 år arbejdet på Herning Friskole, især med dansk, matematik, musik og kor. Jeg har siddet i menighedsrådet de sidste tre perioder – altså fra 2008.

Jeg kom oprindeligt ind i rådet som "kormor" og det er også Herning Kirkes Drengekor, mit hjerte brænder for. De sidste 8 år har jeg været formand for korudvalget og har rejst med koret i både ind- og udland. Et spændende og alsidigt job, ikke mindst, fordi musikken, for mig, er en væsentlig del af gudstjenesten og at være en del af kordegneskorpset og hjælpe til at gudstjenesten glider og mødet med glade kirkegængere er også en berigelse.

Jeg har også siddet i bladudvalget størstedelen af de 12 år, jeg har været med. Ikke fordi jeg har skrevet mange artikler, men de samtaler vi har om bladet på redaktionsmøderne, synes jeg er spændende.

Det er vigtigt for mig, at vi ved Herning Kirke har et godt og positivt sogneliv, både om søndagen men også de øvrige dage. Vi skal også i menighedsrådet have øje for, at alle kirkens medarbejdere trives og har det godt i deres job. Jeg vil gerne være med til at hjælpe ikke mindst de nyansatte kirkemusikere på vej i deres virke ved kirken.

Jeg glæder mig også til endelig at kunne være med til at præge det liv, vi kan få i vores nye kirkehus. Opførelsen af dette hus var på møderne, endog før jeg første gang blev valgt ind i rådet.